



USVI ETNA



STUDIEVERENIGING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

L'Italia di me

Door Sophie

Het is een warme dag in september, mijn allereerste dag op de universiteit. Na een stressvolle reis naar het moeilijk te vinden ICU kom ik eindelijk aan. Ik haast me het lokaal binnen en ga zitten. Als eerstejaars student Italiaans volg je het vak "Piazza Italia", waar je een breed overzicht krijgt van de Italiaanse cultuur. Het college begint met de vraag; "Waarom heb je gekozen Italiaans te studeren?" Het meest voorkomende antwoord is dat men vaak op vakantie is geweest in Italië en er een jeugdige nostalgie aan over heeft gehouden. Als een van de laatsten word ik gevraagd. Ik twijfel, mijn verhaal is namelijk net iets anders dan de rest. In tegenstelling tot mijn medestudenten ben ik maar één keer in Italië geweest. Dit was in 2022, toen ik met de rest van de 5e klas op Romereis ging. Hoewel het melodramatisch klinkt, heeft die reis mijn leven compleet veranderd.

We vertrokken op een vroege ochtend in mei vanuit Den Haag met de bus naar Rome. Na twee dagen rijden in haast onverdraaglijke temperaturen kwamen we eindelijk aan in ons beloofde oord. We verbleven in een schattig hotel naast Termini en hebben binnen een week heel de stad doorlopen. Onze docenten zorgden ervoor dat we zo veel mogelijk konden zien en leren van onze reis. Van de oude stenen, geheime cultusplaatsen, prachtige tuinen, tot de massieve musea en de talloze kerken - wij hebben het allemaal mogen meemaken. Daarnaast hebben we ook per ongeluk Lido ontdekt en zijn we heftig verbrand in Ostia. Het was een typische reis met school, bestaande uit docenten kwijtraken omdat ze te hard lopen, bezoeken van de carabinieri omdat er jongens uit het raam geplast zouden hebben en probleempjes met vogelpoep.

Het was een geweldige week en ik merkte dat ik ontzettend geïnteresseerd was in alles wat ik om me heen zag. Ik wilde zo veel mogelijk leren over Rome en Italië en was blij dat ik mijn favoriete docenten de oren van het lijf af kon vragen. Het is een week waarin ik heb geleerd wat mij het meest interesseert, maar dat niet alleen. Ik heb tijdens de reis mijn huidige beste vrienden heel goed leren kennen. Wij zien onze Romereis ook als het echte begin van onze vriendschap en blikken vaak met nostalgie terug op de bijzondere week. Onze favoriete herinneringen zijn wanneer wij 's avonds stiekem weggeglip zijn van de groep en een sprintje trokken om de Sint Pieter te zien. Een magische ervaring om zo'n heilige plek groot verlicht te zien. We lachen vaak ook om hoe we een keer 's ochtends om 5 uur opgestaan zijn om stiekem openbaar vervoer te nemen naar het park rondom Villa Borghese en dat we op de terugweg ontzettende stress hadden omdat de bus, typisch Italiaans, maar niet op kwam dagen. Deze zomer gaan we met de vriendengroep terug naar Rome en ik weet nu al dat het een fantastisch reis wordt, vooral nu ik een beetje kan communiceren in het Italiaans. Ik kijk al uit naar onze urenlange bezoeken aan Feltrinelli en de talloze borden pasta die we gaan eten.

Ik heb veel te danken aan mijn weekje in Italië. Mijn beste vrienden, mijn mooie herinneringen en mijn studiekeuze. Hoewel mensen vaak niet snappen waarom je ooit een taal of een land zou bestuderen, weet ik dat ik voor mezelf het absolute beste heb gekozen. Misschien is mijn Italië maar een weekje in Rome, maar mijn leven zou er heel anders uit hebben gezien zonder!

Verjaardagen

Vanuit het bestuur en alle leden van Etna wensen we jullie een hele fijne verjaardag!
Buon compleanno!

Rachel-Roxelane
Speelman
22 april

Mickey Beckmann
29 april

Recept van de maand: Lente pasta



INGREDIËNTEN: (voor 3 personen)

350 gr groene asperges
225 gr pasta
100 gr pesto
150 gr erwtes
1 citroen
1 teen knoflook
1 uitje
125 ml crème fraîche
1 handje geraspte Parmezaanse
kaas
verse basilicum (optioneel)

BEREIDINGSWIJZE:

- Kook de pasta beetgaar in een pan met water. Als je de pasta afgiet vang je een kopje kookvocht op.
- Snijd ca. 2 cm van de onderkant van de groene asperges en gooi deze weg. Je kunt eventueel de groene asperges schillen mocht de schil erg dik zijn. Snijd de asperges in 3 stukken.
- Snipper de ui en knoflook fijn. Fruit deze in een grote pan.
- Voeg de stukken asperges toe en bak een minuut of 5.
- Voeg de erwtes toe en bak nog een paar minuutjes mee.
- Roer de crème fraîche erdoor en de pesto.
- Rasp de citroen en pers de citroen uit. Voeg het sap en rasp toe aan de romige asperges.
- Voeg als laatste de pasta toe en een beetje kookvocht zodat je een smeuge saus krijgt. Breng de lente pasta eventueel op smaak met een beetje peper en zout.
- Serveer de pasta met wat Parmezaanse kaas en eventueel wat verse basilicum.



Bron: <https://www.leukerecepten.nl/recepten/lente-pasta/>

Carrièrenacht

Op 24 april 2024 wordt er weer een Carrièrenacht georganiseerd!

Tijdens de CarrièreNacht krijg je een beeld van hoe je leven en je carrière er uit kan zien. Alumni vertellen hoe een diploma in de Geesteswetenschappen je ook over de grenzen van je vakgebied kan brengen, hoe je verrassende keuzes kunt maken en misschien wel diverse banen naast elkaar kunt hebben. Je leert wat het werken in diversiteit en inclusie inhoudt, hoe je omgaat met 'anders' zijn op de werkvloer en welke skills je nodig hebt om jouw unieke profiel op de arbeidsmarkt in te zetten. Bepaalt je studierichting je verdere carrière of ligt een ander vakgebied toch dichterbij dan je denkt... Kom naar de CarrièreNacht Geesteswetenschappen en vind het uit! Er zal ook een alumna van Italiaanse taal en cultuur aanwezig zijn, namelijk Laura Sleumer! Schrijf je hier in:

<https://carrierenachtgw.nl/nl/inschrijven/>

Italië Evenement

31 mei, 1 & 2 juni vindt er op kasteel de Haar in Haarzuilens weer het Italië evenement plaats! Elk jaar wordt dit evenement georganiseerd bij kasteel de Haar, en ook dit jaar is dus geen uitzondering. Tijdens dit evenement wordt het hele kasteel omgetoverd in een Italiaans thema.



Zo kun je een heerlijk glas Aperol Spritz krijgen, zijn er sprekers die vertellen over Italië, komen er meerder Italiaanse artiesten optreden en varen er zelfs gondels door de slotgracht! Kasteel de Haar ligt vlakbij Utrecht en we willen dan ook heel graag samen met jullie op één van deze dagen de Italiaanse sferen proeven bij dit evenement. Binnenkort volgt meer informatie over hoe en wanneer jullie je in kunnen schrijven!

Neem ondertussen vooral alvast een kijkje op de website van het evenement: <https://www.italieevenement.nl>

Té veel geiten op Alicudi

Op Alicudi, een klein Italiaans eiland dichtbij Sicilië, wonen zoveel geiten dat ze overlast veroorzaken. Op het eiland wonen ongeveer 100 mensen, maar naar schatting zes keer zo veel geiten! Ze veroorzaken schade aan tuinen en begroeiing omdat ze steeds vaker in bewoond gebied terecht komen.

Burgemeester Riccardo Gullo vindt dat de maat vol is en dat men daarom gratis een geit op kan komen halen. Er lijkt wel animo voor te zijn, zo is er al een boer die wel wat geiten wil hebben om ricottakaas van hun melk te maken. Toch zijn de inwoners nog sceptisch; de geiten zitten vaak namelijk op heel lastig te bereiken plekken.



Bron: <https://www.theguardian.com/world/2024/apr/04/get-your-goat-italian-island-overrun-by-the-animals-offers-to-give-them-away>